

Dit initiatief van “Vasten voor Vrede” en Eokerk wordt ondersteund door Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, Pax Christi, Welzijnszorg, Broederlijk Delen, Orbit vzw, Grootouders voor het Klimaat, Leerhuis- en Liturgieprojecten Lier.....

**Als u ons initiatief genegen bent, is uw steun meer dan welkom.** Dat kan door mee te vasten, langs te komen, thuis te vasten, uw steun te betuigen.

**Meld u hiervoor op [vastenvoorhetleven.be](http://vastenvoorhetleven.be)**

U kan ook het **event delen** o.a. via

<https://www.facebook.com/events/1522546444547548/>

**Doneren kan al vanaf 2 €** via ....

**Karel Malfliet (Eokerk):** "Het verwijt van de protesterende jongeren aan deze generatie volwassenen en beleidsmakers blijft aan de ribben plakken: "Jullie stelen onze toekomst voor onze ogen". Ze eisen dat de politici hun weifelende of weigerachtige houding opgeven, en resoluut kiezen voor het krachtige klimaatbeleid dat onze wereld nodig heeft. Op de klimaattop in Polen, eind 2018, stelden de politieke leiders teleur, door de aanbevelingen van het IPCC-rapport niet te vertalen in een geloofwaardige verhoging van de ambities."

**Luc Vankrunkelsven (norbertijn van Averbode):**

"Ik verbind vasten met levensstijl en juich acties over vlees of plastic toe, omdat ze als politiek actiemiddel interessant zijn, maar de Bijbel maant aan niet uit te pakken met je bidden of vasten. Vasten heeft altijd twee dimensies. De eerste is verinnerlijking, leeg worden om gevuld te worden; de tweede solidariteit met de zwaksten en met de aarde die vertrapt/opgewarmd wordt."

**Hugo Van Dienderen (co-voorzitter Grootouders voor het Klimaat):** "Wij, grootouders, zijn bezorgd om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, want de klimaatverstoring en de luchtvervuiling bedreigen hun leefomgeving en gezondheid. Wij willen een duurzame samenleving die de draagkracht van onze planeet respecteert. "

**Herman Wauters (Vasten voor Vrede):** "Als dementie-expert stel ik me de vraag of we stilaan niet afstevenen op een nieuw soort dementie. We lijken blijkbaar steeds meer en meer te 'willen' vergeten dat de planeet ons voedt, kleedt, verwarmt, beademt, ... kortom ons in leven houdt, ons het leven schenkt. Deze soort dementie is als een sluipend gif. "

**Mgr. Luc Van Looy:** "Ze zijn met velen, de jongeren die ons oproepen dringend werk te maken van de klimaateisen. Ze vragen om 'herziening' van beslissingen, om het grondig bijsturen van een mentaliteit. Ze doen dat niet met oorlogstaal, maar ze leggen duidelijk en vriendelijk de vinger op de wonde."

Meer quotes op [vastenvoorhetleven.be](http://vastenvoorhetleven.be)



**23 - 24 MEI 2019**

**BIJSTANDSKERK  
KOLENMARKT 1000 BRUSSEL**



**VOOR JE HET VERGEET,  
KIES VOOR DE PLANEET!**

## Programma

### Donderdag 23 mei 2019

- 09:** **Onthaal** en kennismaking
- 11u:** **Video Greta Thunberg** in Ted Talk  
“Hoop? Ja maar ook actie graag!”
- 11u30:** **De grote klimaatquiz**  
o.l.v. Herman Wauters (Vasten voor Vrede)
- 12u30:** Vrijblijvend theemoment
- 14u:** **Mohamed El Bachiri**  
‘Een jihad van liefde’ nav recent toneelstuk
- 17u30:** Vrijblijvend theemoment
- 18u30:** Film **“Energy for Change”**  
voorbeelden van hoe we anders kunnen omgaan met energie
- 19u30:** **Hugo Van Dienderen**  
“Ook grootouders maken zich (nog) zorgen over het klimaat”.

#### **Aansluitend gesprek**

**Mensen die mee vasten** kunnen **overnachten** in de sacristie van de kerk of in de pastorie. Tijdens het vasten wordt er niet gegeten, wel water en thee gedronken om het lichaam te zuiveren.

**Meebrengen** : warme kledij ,wit kledingstuk, slaapzak, luchtmatras of veldbed en toiletgerief ( douche in pastorie).

### Vrijdag 24 mei 2019

- 08u:** Vrijblijvend theemoment
- 10u:** **“4 jaar Laudato Si’”:**  
Greta Thunberg roept op tot algemene staking. Zie [vastenvoorhetleven.be](http://vastenvoorhetleven.be)  
“ **Laudato Si’** ” is de pauselijke encycliciek over integrale ecologie waarbij rechtvaardigheid, vrede en eerbied voor de schepping hand in hand gaan.  
**Karel Malfliet** (Ecokerk) licht toe
- 12u:** **Actie!**  
We vertrekken richting Brussel-Centraal om aan te sluiten bij de Klimaatmars
- 16u:** **Einde**  
We verbreken gezamenlijk het vasten met fruit en yoghurt in de pastorie.



**VOOR JE HET VERGEET ...**

Op de vooravond van de verkiezingen vasten we twee dagen opdat we niet zouden vergeten te **kiezen voor de planeet**. Een keuze die moet leiden tot krachtdadige en moedige politieke beslissingen inzake klimaat, met de 1,5°C-limiet als leidraad. Een keuze voor het leven, ook na ons.

Bovendien is 24 mei de **vierde verjaardag van de pauselijke encycliciek “ Laudato Si’ ”** waarin paus Franciscus iedereen oproept om mee te werken aan een ‘integrale ecologie’.

Greta Thunberg vraagt om er een feestelijke algemene stakingsdag voor het klimaat van te maken. Als de jongeren kunnen spijbelen, kunnen wij het werk en het eten staken.

**We vasten om zuiver te krijgen waar het om gaat.**

**Vasten is niet exclusief een religieuze kwestie.** We willen niet polariseren maar verbinden. Daarom nodigen we alle mensen uit, ongeacht hun levensovertuiging, die zich zorgen maken over het klimaat, om deel te nemen. Een ondersteunend bezoek brengen kan uiteraard ook. Of van thuis uit (gedeeltelijk) meedoen is eveneens zinvol.

**Via deze symbolische actie geven we een signaal aan al onze politici.** We menen wat we vragen. Er is een enorm groot draagvlak bij de bevolking voor een beleid dat klimaatwetten stemt en klimaatmaatregelen uitwerkt.

**Tegelijk roepen we alle burgers op om hun stem te geven aan hen die zich daadwerkelijk willen inzetten voor het krachtig en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid dat onze wereld nodig heeft.**

**KIES VOOR DE PLANEET!**